

# Wegwijzer maart 2021

## **Geliefden in de Heere Jezus Christus,**

Eben-Haezer: Een heel bijzondere uitdrukking nl. tot hiertoe heeft de Heere geholpen of letterlijk : Rots der Hulpe! Zo mogen wij terugzien op de afgelopen maanden met al zijn ups en downs de Heer was erbij! De meest heftige verdrietige gebeurtenis is dat Sven de jongste zoon van Martien eind vorig jaar door een hartstilstand overleed en naar zijn Heer en Heiland ging. Een enorm verlies zeker ook voor Corine zijn vrouw de kinderen en met name Femke van 13 jaar wat een verlies en verdriet maar God maakt geen fouten dat staat vast! Verder is de gezondheid van Martien niet echt beter geworden nadat hij ook nog corona kreeg maar dat is achter de rug. Parkinson is wel vastgesteld en de verwardheid wordt er niet beter op dus het werk onder de chauffeurs is echt voorbij. Toch hebben we het samen goed genieten per dag van de zegeningen die de Heer geeft en als het wat mooier weer wordt hopen we toch nog wat in Nederland rond te kunnen rijden in onze camper. En net zoals we in het begin zeiden : Eben- Haezer!

Hartelijke groeten, Martien en Nita



## **DE DODE HOEK.**

### **DE LEVENDE HOEK.**

We weten het allemaal: om zoveel mogelijk een dode hoek te voorkomen zijn we uitgerust met een forse hoeveelheid spiegels: allemaal voor de veiligheid. Ik vind het lastige daarvan, dat die noodzakelijke spiegels ook flink wat zich wegnemen, zodat er weer andere dode hoeken ontstaan. Er zijn overigens steeds meer merken, die in plaats van spiegels werken met camera's buiten en beeldschermen en schermpjes in de raamstijlen. Dat scheelt enorm.

Dode hoek in de bijbel

Ik moest aan de dode hoeken en alles wat erbij hoort denken, toen ik weer eens de tien geboden las (doe ik overigens vrijwel elke zondagmorgen ergens in een kerk). Je hebt het wel eens: je leest jarenlang hetzelfde en opeens valt je iets op. Zo ook, toen ik onlangs de geboden weer eens las.

Ze beginnen ermee, dat de HERE God zichzelf voorstelt en hoe! "Ik ben de HERE, jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit het slavenhuis Egypte." Die aanhef zet helemaal de toon van een leven aan Gods hand: leven vanuit Zijn bevrijding. In die tijd de bevrijding van het volk Israël uit de onderdrukking van Egypte en voor ons nog steeds bevrijding van zonde en schuld door het bloed van Jezus Christus.

Na dit mooie stuk voorstellen komt het eerste gebed: "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." Logisch eigenlijk, dat de HERE God dat zegt: Hij is de Bevrijder en welke andere godheid is dat echt niet. Andere goden vragen steeds meer van je, terwijl de God van Israël en tevens de vader van Jezus Christus uit genade geeft tot Zichzelf toe.

Opeens vielen mij die woorden op: "voor Mijn aangezicht". Dat hoeft er toch niet bij? De oproep om geen andere goden er op na te houden zou toch al voldoende moeten zijn? Waarom wordt Gods aangezicht erbij genoemd?

Ik zeg het maar vast: dat heeft te maken met de dode hoek.

Gods aangezicht

Maar eerst even iets over dat woord 'aangezicht' in de bijbel.

Dat woord komt heel veel voor in de bijbel. Wel meer dan vijfhonderd keer.

Het begint al helemaal aan het begin en wel in het paradijs. Waar Adam en Eva eerst vertrouwelijk met God omgingen, liep het na het eten van de verboden vrucht helemaal fout. Er staat zo treffend: " En zij hoorden de stem van de HERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HERE God te midden van de bomen in de hof." (Genesis 3:8). Zij onttrekken zich aan Gods blikveld, ofwel zij kruipen in de dode hoek.

Als mensen elkaar echt ontmoeten, dan staat er in de bijbel vaak, dat zij dat doen "van aangezicht tot aangezicht" , dus met goed zicht op elkaar. Dat geldt ook voor God ontmoeten.

Over Gods aangezicht worden heel mooie dingen gezegd. Lees maar even mee: "En Jakob

gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered." (Genesis 32:30). Wat een machtige boodschap: bij God in het zicht is redding van je leven!

Met name in de psalmen lezen we veel over Gods aangezicht enerzijds het verdriet als Zijn aangezicht verborgen is en de zeer grote blijdschap als je Zijn aangezicht mag zien: als je in Zijn blikveld bent.

Bijna aan het eind van de Bijbel lezen we: "En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn." (Openbaring 22)

De levende hoek.

Nu weer naar de geboden. God wil geen andere Goden voor zijn aangezicht. God wil geen dode hoek in ons leven. God wil niet, dat die andere goden ons in eeuwig levensgevaarlijke situaties brengen. We weten allemaal hoe gevaarlijk een dode hoek kan zijn.

Zo laat God ons weten, dat het voor ons eigen bestwil is er geen andere goden op na te houden. Met die andere goden zet je jezelf in de dode hoek; teken je zelf je doodvonnis.

Ik moet nog denken aan de Here Jezus aan het kruis. Het was toen helemaal donker. Dat was geen dode hoek meer voor Hem maar een dodelijk oordeel, wat Hij droeg om ons voor het aangezicht van de Vader te brengen.

Om ons in de levende hoek te plaatsen voor Gods aangezicht.

Frans Borsje



## **Chauffeursdag 2021**

Zodra de overheidsmaatregelen m.b.t. corona dat toelaten hopen we weer een chauffeursdag te houden en willen we elkaar weer ontmoeten. Wat zien we daar naar uit. We houden jullie op de hoogte.

## **Van het bestuur**

Er is heel veel gepasseerd bij het bestuur en daarmee voor ons allemaal. Sven is overleden en Martien en Nita moeten rustiger aan gaan doen. In deze Wegwijzer staat er meer over hen te lezen. Ook is te melden, dat Wim Nagtegaal en Daniël Kroezen tot het bestuur zijn toegetreden. Zij stellen zich voor in deze wegwijzer. Wim gaat vaak mee met Elly Euser om chauffeurs op de Maasvlakte te bezoeken.

Daniël: ook ik hoop door de stichting heen iets voor anderen te mogen betekenen en mijn broeders & zusters op deze Weg te bemoedigen. Als bijdrage zou ik graag met een paar collega-chauffeurs het evangeliseren meer samen, als team willen oppakken en het werk wat Martien & Nita Stam begonnen zijn voortzetten in Nederland. In het komende jaar gaan we hier meer uiting aangeven maar lijkt het jou wat? Wim & Elly doen dit al in omgeving Rotterdam, je kan een keer met hun meegaan, dus als jij je geroepen voelt! Meld je aan!

## **Familie berichten**

Zaterdag 19 dec.2020 is Tom Sonneveldt mede door *corona* overleden. Tom is nu bij zijn Heiland én Ineke. Ineke ging hem in sept.2017 voor. We missen in Tom een vrolijke en trouwe bezoeker van de chauffeursdagen. We hebben hem jaren een kalender mogen brengen. Jan&Marijke Holwerda

VERDRIET BIJ DE FAMILIE STAM EN IN HET CHAUFFEURSTEAM:

SVEN STAM OP 29 DECEMBER PLOTSELING OVERLEDEN.

Op 29 december kwam er door hartstilstand zeer plotseling een einde aan het aardse leven

# Wegwijzer maart 2021

van ons bestuurslid Sven Stam. Wij leven mee met Corine, de kinderen en de kleinkinderen en natuurlijk ook met Martien en Nita vanwege het overlijden van hun zoon.

Als team verliezen wij in Sven een zeer betrokken bestuurslid en een warme medelevende vriend. Het bericht heeft ons zeer geschokt.

Corine en de kinderen hebben gezocht naar een Bijbeltekst, die weergeeft waar zij en wij ons houvast mogen vinden in deze zeer heftige tijd. Kijk maar naar de kaart en je ziet de troostende woorden uit Romeinen 8.

Op die kaart zie je ook dat woensdag 6 januari de afscheidsdienst is gehouden. In verband met corona was de dienst in beperkte kring. Corine vroeg mij of ik de dienst wilde leiden. Laten we veel bidden voor Corine en het gezin en zeer zeker ook voor Martien en Nita zelf. Hoe zullen we zonder Gods kracht en bijstand staande blijven als het zo hard stormt in het leven.

Op 30 januari is Anneke Stok overleden. Op de voorkant van de kaart van Anneke zien we de knotwilgen met de achtergrond het zo vertrouwde landschap van de Alblasserwaard. In deze streek weten de bewoners al eeuwen lang, dat je alleen op de HERE kunt en mag vertrouwen, omdat alles vooral door veel overstromingen anders zo onzeker is. Door die ervaringen is er een stil vertrouwen gegroeid in die God, die zoals de dominees in elke kerkdienst weer zeggen: Nooit in de steek laat wat Zijn hand begon.

Wat een stil en machtig getuigenis gaat er voor mij uit van de kaart voor Anneke.

Frans Borsje

De rouwkaarten staan op [www.truckplus.org](http://www.truckplus.org) onder NIEUWS

## Voorstellen nieuwe bestuursleden

Wim Nagtegaal

Wie is Wim Nagtegaal? Wim is geboren op Goeree Overflakkee, hier heb ik mijn hele leven gewoond. Op mijn 18de ben ik de kerk uit gegaan, ik had geen zin meer in toneelspel. In het zwart op zondag en doordeweeks kan alles. Daar had ik geen geloof voor nodig, letterlijk gezegd, "Ik geloof wel in God maar niet in toneelspel". Rond mijn 24ste ging ik na een motorongeluk terug naar de kerk. Vanaf dat moment veranderde mijn leven in een soort achtbaan. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Bijbels gezien kon ik daar wel mee leven, prijs je gelukkig als je veel beproevingen hebt, maar de meeste afwijzing ervaarde ik in de kerk.....

Sinds 2 jaar ben ik gescheiden, met Elly was ik al een paar x wezen evangeliseren, dus nu heb ik genoeg tijd om zondags mee te gaan. Door alle gebeurtenissen in mijn leven kan ik mijzelf goed verplaatsen in de chauffeurs. Ze staan langs de weg, zonder toilet, douche en er is niemand die met ze praat. De NL chauffeurs zien ze meestal als dronkige broodrovers op badslippers. Ze voelen zich niet gewaardeerd en afgewezen, maar God ziet ze, dus mag ik zondags met Elly het evangelie uitdelen samen met wat te eten voor ze. De dankbaarheid die ik bij de meesten zie, heb ik nog nooit bij iemand gezien in NL. Met een klein gebaar, kun je zaaien in het koninkrijk van God, daar word ik blij van.

Daniël Kroezen

Wie ik ben?!

Ik ben een kind van God en ze noemen mij Daniël Kroezen.

In deze wereld gekomen op 25-07-1977 inmiddels getrouwd met Marleen, we hebben twee kinderen Joost & Romy 19 & 16 jaar en we wonen in het prachtige 800 jarig oude Zwinderen

in Drenthe.

Sinds 3 jaar ben ik vrachtwagenchauffeur bij Oegema Transport uit Dedemsvaart en daarvoor heb ik een lang verhaal wat je het beste op mijn website kan lezen

[www.DanielKroezen.nl](http://www.DanielKroezen.nl)

Ook sinds 3 jaar Jezus in mijn hart mogen insluiten, daarvoor was ik wel gelovig, althans ik deed veel in de gemeente maar het was meer vanuit opvoeding en gewoonte maar wat een voorrecht en genade Die Heer te mogen kennen in dit leven!

Naast andere dingen mag ik de website bijhouden, iets wat Sven Stam en Jan Holwerda altijd trouw gedaan hebben, voor mij een eer om in deze voetstappen voort te mogen gaan. Daarnaast hebben we als bestuur besloten de website te vernieuwen. Mochten jullie tips of opmerkingen hebben, laat het mij weten en dan bekijken we of we er iets mee kunnen. We laten jullie weten wanneer de nieuwe site online gaat, de komende tijd wordt er op de achtergrond hard gewerkt.

Ik hoop snel elkaar met een truckersdag te kunnen ontmoeten en onze Redder en Koning alle dank en eer toe te brengen!

Gods Zegen en houd je blik op de Weg hé ;-)

## Doel

De Stichting heeft als doel beroepschauffeurs in binnen- en buitenland te bereiken met het goede nieuws van Gods liefde en genade. Het is een werk voor en door chauffeurs. Onder de doelgroep wordt lectuur verspreid in alle talen van Europa.

## Gebedsbrief

Toezending is in principe gratis; maar éénmaal per jaar een gift wordt op prijs gesteld. Eventueel kunt u deze ook digitaal ontvangen mail dan naar [jan@truckplus.org](mailto:jan@truckplus.org) [óf app:0653157223] deze voegt u dan toe tot de mailing lijst.

## ANBI

Wij hebben de ANBI status, u kunt deze giften dus aftrekken bij aangifte bij de belastingdienst. Middels een 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' kunt u **alles** aftrekken

Voor uw bijdragen in dit werk kunt onderstaande rekeningen gebruiken:

<p><b>NL76 INGB 0000 8151 98</b></p> <p>t.n.v. Penn. N.G.W.</p> <p><b>Dit rekeningnummer is voor levensonderhoud en vervoerskosten van Martien en Nita.</b></p> <p>Vermeld er a.u.b. bij: Chauffeusevangelisatie, Fondsnummer. 195</p>	<p><b>NL32 INGB 0003 8818 69</b></p> <p>t.n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland.</p> <p><b>Dit rekeningnummer is voor het betalen van rekeningen voor bestelde materialen; voor giften bestemd voor evangelisatiematerialen. (traktaten, Bijbels, Nieuwe Testamenten enz.)</b></p>
--	--

Kijk ook geregeld op: [www.TRUCKPLUS.ORG](http://www.TRUCKPLUS.ORG)

Onze pagina op Facebook: [www.facebook.com/truckplus/](http://www.facebook.com/truckplus/)