

WEGWIJZER OKTOBER 2020



Bericht van Martien en Nita

Half april ben ik (Martien) zoals velen al weten begonnen te sukkelan met mijn gezondheid. Eerst een dubbele hernia met veel pijn, veel medicatie, veel bijwerkingen. Daarna blaasontstekingen en hierdoor ontstond verwardheid door een delier. Al met al een heftige tijd en nu de pijn enigszins te doen is blijft de verwardheid. Er wordt gezegd dat dat voor een gedeelte nog over kan gaan en daar hopen we op en bidden we voor. Maar door dit alles is het beheer van materiaal en het doen van bestellingen en alle correspondentie niet meer mogelijk. We zijn daarom ook heel dankbaar dat we een echtpaar jullie wel bekend bereid hebben gevonden om dit alles van ons over te nemen. Degene waar we het over hebben zijn Jan en Alie Hendrikse; super blij en dankbaar zijn we met hen! Volgende week gaan we alles naar hen brengen dus alle bestellingen ed moeten voortaan naar hen. Wel hopen we nog met een bundeltje traktaten op pad te kunnen gaan als de Heer het ons geeft. We kijken uit naar de komst van onze Heer Jezus en in de tussentijd mogen we van Hem getuigen ieder naar zijn of haar vermogen! Heel Fijn als u voor Martien speciaal wilt blijven bidden!

Gods zegen liefs Martien en Nita.

2020 het jaar van grote veranderingen

Zoals u boven hebt kunnen lezen gaat het met Martien een stuk minder, als zoon en bestuurslid toch even een stukje van mij.

Op de omslag een foto van Martien samen met Alie en Jan Hendrikse. Omdat het allemaal te veel wordt voor Martien hebben Jan en Alie de taak op zich genomen om de bestellingen en aanvragen die binnen komen via de web-site voor materialen om deze naar de juiste personen te sturen. Waar wij als bestuur zeer verheugd mee zijn dat dit werk gewoon doorgang mag vinden.

Martien heeft zich voor grote deel terug getrokken uit het Evangelisatie werk dat hij voor de Heer mocht doen, na 35 jaar onder de chauffeurs geëvangliseerd mogen te hebben. We zijn dan ook erg dankbaar voor wat hij mocht betekenen voor velen, en dat hij mee mocht werken aan het verspreiden en bekend maken van het Evangelie onder vrachtwagen chauffeurs en vele anderen. Zoals hij zelf al aangaf wil hij wel als het lukt met een bundeltje onder zijn arm naar de chauffeurs toe gaan. De lange reizen door Europa zullen er niet meer inzitten, althans niet met die regelmaat die zij deden.

Momenteel liggen de nieuwe traktaten bij de drukker en zullen binnenkort beschikbaar zijn. Zo zullen er diverse nieuwe uitvoeringen van diverse talen beschikbaar zijn, we zijn Martien dankbaar ervoor dat hij dit nog heeft geregeld.

Graag wil jullie vragen om te bidden voor Martien zijn gezondheid, en ook voor Nita want dit zijn grote veranderingen die zij samen meemaken, en soms ook best zwaar. U kunt ze natuurlijk ook een kaartje of berichtje sturen.

Sven Stam

LOCK-UP!

Mattheüs 6:6

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Zou het er weer van komen, een nieuwe lockdown? Niemand zit erop te wachten en tegelijk weten we; als het nodig is, dan mogen we geen risico's nemen. Dat is ook de reden, waarom we helaas dit jaar geen chauffeurs dag hebben. Als chauffeurs weten we heel goed, dat het nemen van risico's onverantwoord handelen is.

Want waarom lockdown? Voor een ieders veiligheid. In veel gevallen vroeg dat een beetje aanpassing van de mensen: blijf thuis, houd afstand en doe voorzichtig. De reden voor deze maatregelen zijn helder: we willen niet, dat er slachtoffers vallen. In een aantal gevallen bracht deze maatregel, naast veiligheid, ook ernstige gevolgen met zich mee in eenzaamheid, andere ziekten, die niet behandeld (konden) worden enzovoorts. Al met al is het net alsof de regering heeft gezegd: "Ga in uw binnenkamer." En waarom? Omdat het buiten domweg te gevaarlijk is.

Blijf binnen

Thuis werken, opletten met winkelen en uitgaan enzovoorts. Hoort allemaal bij de lockdown.

Wat bedoelt de Here Jezus de Here Jezus: "Ga in uw binnenkamer." Dat is een opdracht van Hem, dus heel belangrijk om op te volgen. Wat bedoelt de Here Jezus met deze woorden? We kijken eerst eens wat een binnenkamer in bijbelse zin eigenlijk is. We komen de binnenkamer een aantal keren tegen in de bijbel. Het is een kamer, die afgesloten kan worden. Vaak de enige kamer in huis, waarbij dat mogelijk is. Dat leert ons, dat er in die kamer waardevolle zaken te vinden zijn, die je niet wilt laten stelen.

De bijbelse binnenkamer

Bij de binnenkamer kunne we verder denken aan:

Bruidskamer, kamer van intimiteit

Privévertrek

De kamer, waar je diepste verlangens en geheimen veilig zijn.

De kamer, waar belangrijke beslissingen worden genomen (koning David benoemt zijn zoon Salomo tot koning vanuit zijn binnenkamer.

Doodsvertrek (graf)

Let erop bij de binnenkamer: dat is de intieme ruimte, dat is de ruimte, waarbij geen pottenkijkers worden toegelaten. Dat is de veilige ruimte, dat is de ruimte van de gemeenschap. De bruidegom verblijft in de binnenkamer.

Als de Here Jezus dan zegt je binnenkamer in te gaan, dan zegt Hij niet zomaar: zonder je af of neem even stille tijd. In de binnenkamer zijn de meest tere, kostbare en noodzakelijke zaken van het (geestelijke) leven te vinden.

Op de binnenkamer ben je heel zuinig. Vergelijk dat met onze lockdown. Ergens naar binnengaan gaat gepaard met vragenlijsten of iemand het virus niet heeft, daarbij steeds handen wassen en niet te dichtbij komen. Dat wordt gedaan tegen virussen.

God zoeken

Met "de binnenkamer ingaan" bedoelt de Here Jezus: zoek de afzondering. Hijzelf ging bidden op eenzame plaatsen. Ook de psalmen geven aan, dat de stilte het punt is waar je God mag ontmoeten.

Nu kijken we weer naar de binnenkamer, die kostbare binnenkamer, die de Here Jezus genoemd heeft. Waarom zo afgezonderd? Dat is om geestelijke virussen buiten te houden. Wij leren in deze tijd, dat een virus heel gevaarlijk kan zijn. De binnenkamer die de Here Jezus noemt heeft met dat gevaar te maken. Wat is dan het gevaar als je wilt bidden? Het gevaar ook bij bidden is, dat je je meer afvraagt, wat andere mensen van jouw gebed vinden, dan dat je echt Gods aangezicht zoekt.

Het gaan naar de binnenkamer, het zoeken van die kostbare ruimte in Gods nabijheid leert ons los te komen van het uiterlijk vertoon, wat zoveel kapot kan maken. Wij hebben die afzondering echt nodig om niet met het virus van de zelfverheffing in aanraking te komen.

Kijk rond in de binnenkamer

Wat is er dan te vinden in die binnenkamer? Ik grijp weer even terug op de opsomming die ik eerder noemde.

Vorraadkamer (is hierboven al genoemd): het geestelijk voedsel wordt hier gesmaakt zonder onnodige toevoegingen, die met uiterlijk vertoon te maken hebben.

Bruidskamer, kamer van intimiteit: leer Jezus Christus kennen als de Bruidegom, als Hij, die naar de aarde kwam om zijn bruid, de gemeente, te verwerven. Hier fluister je de naam van je innig-geliefde: Jezus Christus.

Privévertrek: hier zijn al, echt al je gedachten, die je voor God neerlegt volkomen veilig. Niets en niemand kan je hier tegenhouden.

De kamer, waar je diepste verlangens en geheimen veilig zijn.

De kamer, waar belangrijke beslissingen worden genomen (koning David benoemt zijn zoon Salomo tot koning vanuit zijn binnenkamer.) Hier leer je werkelijk de weg naar de Here te zoeken.

Als niemand je meer bereiken kan

De binnenkamer is ook een doodsvetrek (graf). Dat is bij een overlijden de meest heftige kamer. Daar staat de geliefde opgebaard. Daar kan men nog eenmaal gaan kijken voordat het definitieve afscheid daar is.

Die doodskamer is bij uitstek de kamer, waarin de Here Jezus het dichtste bij ons komt.

Worden wij eenmaal opgebaard in de doodskamer, wie kan ons dan nog bereiken?

Jezus Christus ligt in ons graf, opdat wij door Hem eruit geleid zouden worden, opdat wij waarachtige gemeenschap met Hem zouden hebben, zoals het Heilig Avondmaal ons leert.

De binnenkamer is daarmee de hemelkamer geworden. Daarom is die binnenkamer ook zo noodzakelijk om niet in de vage eeuwigheid verloren te gaan, maar gedragen door Hem bij de Vader gebracht te worden.

Het ingaan in de binnenkamer van het gebed is geen geestelijke lockdown, maar juist een lock-up!

Het gaan in de binnenkamer maakt je niet terneergeslagen, maar juist een geestelijk opgewekt mens!

Spiegeltje

Een van mijn eerste vrachtauto's was een GMC van 1943. Toen hij werd gemaakt werd ik geboren. We waren allebei 20 jaar toen we elkaar 'tegen het lijf' liepen. Het was duidelijk een 'oorlogsauto' er zat niets op dat je niet nodig had. Er zat bijvoorbeeld geen kachel in en de achteruitkijkspiegels waren ook niet om over naar huis te schrijven. Ze waren rond, met een doorsnede van tien centimeter. Het glas was een beetje bol en blauwachtig. Dat was zo gemaakt omdat je door dat blauwe glas niet kon worden verblind als in het donker iemand achter je reed. Dat was een geweldig voordeel. Het nadeel was dat je er overdag bijna niets in kon zien. En hele Scania verdween achter een muggenscheet op het glas.

Op een dag reed ik achter een Henschel en die wilde ik inhalen. Ik keek in mijn spiegel, zag niets en deed mijn linker richtingaanwijzer uit en begon meteen een beetje aan mijn stuur te zwengelen. Op dat moment vloog ik met mijn kop tegen het plafond van de cabine. Het duurde zes kilometer en driehonderd en vijftig meter of daaromtrent voor mijn hart weer het juiste ritme had teruggevonden. Dat kwam van het geloei van een luchthoorn half achter me: Een Scania die me aan het inhalen was had ik in mijn kleine blauwe spiegeltje niet gezien. We raakten elkaar net niet maar wat was ik geschrokken.

Ik moest afscheid nemen van mijn GMC want ik kreeg een DAF 2600. (Voor de leken: DAF is de allerbeste maar dat mag ik niet hardop zeggen van sommige lieden die misleid zijn en in de waan verkeren dat 'hun merk' beter is.) Het was niet moeilijk om aan die DAF te wennen. Grote rechthoekige, heldere spiegels in plaats van die kleine blauwe ronde dingen waar ik het eerst mee moest doen.

Van huis uit lijken mensen veel op mijn GMC. Mensen hebben van huis uit ook een klein blauwachtig spiegeltje meegekregen. Door dat blauwe bolle glas zien ze vaak een vertekent beeld van zichzelf en van hun omgeving en ook kunnen ze niet alles overzien. Dat was niet alleen gevaarlijk toen ik ingehaald werd door die Scania maar ook in het geestelijke leven.

Ons spiegeltje kan gekleurd zijn door traditie of door een eenzijdige visie op God en de mensen waardoor we de volle waarheid van Gods Woord missen.

De één legt alle nadruk op de zondigheid van de mens en zet de hemeldeel op een klein kiertje.

Anderen passen het evangelie aan, aan de eisen van de 'consument' en de hemelpoort knalt uit de scharnieren...

Weer anderen hebben een soort ballotagesysteem: als je bij ons hoort, dan kom je er wel.

Ook hoor je geluiden over een tijdelijk verblijf in een pijnlijke wachtkamer waar de 'overtollige zonden' van je worden afgebrand voor je de hemel in mag. Een soort achterdeurtje dus...

Even terug naar 'mijn' DAF. Grote, heldere spiegels. Het Woord van God is helder en brengt alles in evenwicht.

Onze kant: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden...' Hij heeft volkomen de zonden gedragen op het kruis ten de toorn van God Hem raakte.

Gods kant: 'De Heer opende [haar] hart...' En dat wil Hij

bij ieder doen die in geloof tot Hem komt.

De verzekering: 'uitverkoren voor de grondlegging der wereld...' bestemd om in eeuwigheid bij Hem te wonen.

Hoe dat allemaal in elkaar past? Weet ik veel...snappen doe ik het niet, maar dat wordt ook nergens van ons gevraagd. Geloof, vertrouwen wel. Als ik het offer van de Heer Jezus aanneem en dat voor God uitspreek valt alles verder op zijn plaats, tot in de hemel aan toe.

Toen ik de DAF 2600 kreeg was ik de GMC met die rare spiegeltjes vrij snel vergeten. En mijn persoonlijke blauwe spiegeltje is achtergebleven bij de voet van het kruis. Naar beiden had ik geen heimwee.

En het werkt eigenlijk net als met die DAF. Ik genoot ervan om er mee te rijden zonder dat ik wist hoe alle nu precies werkte. Als er iets haperde ging ik naar de DAF garage waar ze de zaak weer regelden. Zo simpel werkt het ook in het geloofsleven. Bij wie 'hapert' er nooit iets? Bij mij wel en dan ga ik terug naar de Maker. Ik vertel van die 'hapering' [zonde] aan de Heer Jezus en hij maakt het weer goed.

Geen wonder dat ik, vergelijkbaar met de DAF, mijn mond niet kan houden over zijn 'Kwaliteit' en Hem aanbeveel aan anderen. Zo ook nu.

Martien

*Spiegeltje was nog een ongebruikte bijdrage van Martien die ik nog altijd had liggen om de wegwijzer te vullen, en vond het nu maar tijd om deze te plaatsen

Sven Stam

COLOFON

Zowel het Chauffeurs Evangelisatieteam Holland (CEH) als de Nederlandse Gemeenschap voor

Wereldevangelisatie (N.G.W) zijn door de Fiscus aangemerkt als een rechtspersoon van algemeen belang in de zin van de wet op de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. Giften aan het CEH en de NGW zijn hierdoor binnen de bepalingen van de wet aftrekbaar voor de Belastingen.

NL76 INGB 0000 8151 98

t.n.v. Penn. N.G.W.

Dit rekeningnummer is voor levensonderhoud en vervoerskosten van Martien en Nita.

Vermeld er a.u.b. bij: Chauffeusevangelisatie, Fondsnummer. 195

NL32 INGB 0003 8818 69

t.n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland.

Dit rekeningnummer is voor het betalen van rekeningen voor bestelde materialen; voor giften bestemd voor evangelisatiematerialen. (traktaten,