

Broeders, Zusters van/op de Weg,

In de eerste plaats wensen we iedereen

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig 2020.

Zo 'n beetje rond deze tijd ligt er een Kerstuitgave van de 'Wegwijzer' bij u op de deurmat. Maar deze keer is het een brief en dat heeft een reden. Wat die reden is kunt u verderop in deze brief lezen. Op de eerste bladzijde van de 'Wegwijzer' staat altijd een boodschap van onze voorzitter Frans Borsje. En daar beginnen we deze brief ook mee.

De Herders en code 95

Een praktische kerstmeditatie

De herders zeiden: "Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Here ons bekendgemaakt heeft." (Lucas 2, 15)

Het loopt tegen kerst en bij kerst horen natuurlijk ook de herders. Ze horen er zo vanzelfsprekend bij, dat u er bijna niet meer op let wat ze eigenlijk gaan doen.

Het Bijbelgedeelte uit Lucas 2 is zeer bekend. Jozef en Maria gaan naar Bethlehem vanwege een bevel van de keizer. Maria krijgt haar eerste Zoon. Ze legt Hem in een kribbe omdat er geen plaats is in de herberg. Daarna lezen we over herders in het veld en de engelenverschijning. Een van de engelen vertelt over de geboorte van de Zaligmaker, Christus de Here. En dan besluiten de herders naar Bethlehem te gaan om de Zaligmaker te zien.

Tot zover bekend.

Maar nu de cursusdag voor code 95.

Onderwerp: "Vakbekwaamheid chauffeur." Mooie dag. Veel onderwerpen kwamen aan de orde met veel praktijkvoorbeelden en reacties vanuit de groep met eigen ervaringen.

De docent zei op een gegeven moment: "Als ik op de rijbaan ga staan en jij komt eraan met je vrachtwagen, dan is dat een gevaarlijke situatie. Als jij echter naar mij blijft kijken, omdat ik mij op een gevaarlijk plek bevind, dan is de kans groot, dat ik het niet overleef, ook al houd jij mij nog zo in de gaten. Een mens heeft namelijk altijd de neiging om daarheen te rijden, waarheen hij of zij kijkt. Blijf niet kijken niet naar het gevaar, kijk naar de richting, die je moet en kan gaan."

Zit wat in, dacht ik.

En toen las ik over die herders en ik dacht: Het lijkt wel of ze ook cursus code 95 gehad hebben. Ze hebben een leven vol gevaar, maar ze kijken naar de Weg, die ze moeten gaan. Ze hadden die cursus niet gehad bij een rijnschool, maar van de engelen. Die hadden de juiste Weg gewezen.

Voor het geloof geldt des te meer. Staar je niet blind op moeilijkheden en problemen, die zich in mensenlevens en op de wereld voordoen. Kijk naar de Weg, die je moet gaan.

Kijk naar de Here Jezus.

Goede reis naar kerst!

Frans Borsje

Brief i.p.v. Wegwijzer

Waarom dan nu een brief? We vallen maar meteen met de deur in huis: het is een geldkwestie. De Penningmeester keek in de 'schatkist' en wat hij zag was heel vervelend: Hij zag de bodem. Niet dat alles op is, maar er moeten begin volgend jaar weer traktaten worden gedrukt in het Portugees, Spaans, Pools en Roemeens en om dat te kunnen betalen moeten we 'alle zeilen bijzetten' om een uitdrukking te gebruiken van onze collega vervoerders te water. Als we nu een 'Wegwijzer' zouden versturen zouden we niet al die traktaten kunnen laten drukken. En het gaat tenslotte juist om de verspreiding van de Boodschap van Eeuwige Redding voor verlorenen. Daarom in plaats van de 'Wegwijzer' deze keer een brief.

Help mee

Er is veel wat u kunt doen. In de eerste plaats bidden dat het werk doorgang kan blijven vinden.

Zelf (weer) meedoen aan de verspreiding van de traktaten.

Aan het einde van het jaar wordt vaak een balans opgemaakt van wat we hebben gedaan en hadden willen doen. Op uw balans in de kolom 'Giften' is aan het eind van het jaar misschien nog wat ruimte over.

Denk er in gebed eens over na of u kunt helpen in de verspreiding van de traktaten door middel van het overmaken van een bijdrage.

Traktaten

Om nog even bij de traktaten te blijven, dit jaar is er een 'taal' bijgekomen: Arabisch voor de Marokkaanse chauffeurs die we in het zuiden steeds vaker zien. Ook was er een herdruk in het Nederlands en het Litouws.

Naar 'verspreiders' hebben we dit jaar ook weer duizenden traktaten verzonden en ook honderden Nieuwe Testamenten.

Martien en Nita

Overzicht reizen

We waren dit jaar weer op pad, weliswaar maakten we minder kilometers dan anders het geval is en dit kwam door Nita's 70^e verjaardag. In juli/augustus waren we grotendeels thuis omdat de kinderen uit Brazilië voor haar verjaardag waren overgekomen. We bleven de zes weken dat ze bij ons waren thuis. Zo ziet ons reispatroon van dit jaar er uit: Maart / april: België, Frankrijk en Spanje. Mei / juni: Duitsland, Zweden. Augustus: rondje 'om de kerk': (Nederland zonder Noord Holland en Zeeland. September: Zuid Duitsland, Tsjechië, Polen en Noord Duitsland. Tijdens deze reizen hebben we ruim 3500 traktaten en tientallen Nieuwe Testamenten uitgedeeld.



Pech

Op de reis naar Spanje begaf bij Parijs de turbo het en die moest worden vervangen. Reparatie duurde vier dagen. Dat was een tegenvaller van € 2.400.00. De oude turbo is opgestuurd naar de leverancier (Turbo Hoet in België) om te proberen een (gedeeltelijke?) vergoeding terug te krijgen omdat deze turbo er juist in mei van dit jaar was gemonteerd.

Vakantie

We hebben dit jaar van een extra lange vakantie genoten. We waren even aan wat meer rust toe en op onze leeftijd moet dat toch kunnen. We waren van begin oktober tot half november in Portugal waar we echt hebben geluierd. Lezen, wandelen, op zondag naar een samenkomst en op donderdag naar de Bijbelstudie. Beide waren Engelstalig. Daar hebben we veel van genoten, temeer omdat op donderdag er ook een warme maaltijd werd geserveerd 😊😊

En nu...

Het belangrijkste werk voor deze 'winterstop' is het ontwerp van nieuwe voorzijden van traktaten. Die voorkant proberen we bij elke herdruk aan te passen zodat er altijd mooie moderne vrachtwagens op staan.

Van harte Gods zegen toegebeden op de komende Kerstdagen en bij de jaarwisseling en in het nieuwe jaar.

Martien en Nita

Voor uw bijdragen in dit werk kunt onderstaande rekeningen gebruiken:

NL76 INGB 0000 8151 98 t.n.v. Penn. N.G.W.

Dit rekeningnummer is voor levensonderhoud en vervoerskosten van Martien en Nita.

Vermeld er a.u.b. bij: Chauffeursevangelisatie, Fondsnummer. 195

NL32 INGB 0003 8818 69 t.n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland.

Deze rekening is voor het betalen van rekeningen voor bestelde materialen, voor giften voor evangelisatiematerialen. (traktaten, Bijbels, Nieuwe Testamenten enz.)