

TRUCKERSLIED

(Wijs: Welk een vriend is onze Jezus)

Moet ik gaan met een zware wagen
in het spitsuur van de dag;
'k ben niet bang, 'k weet mij gedragen
door mijn Heilands engelenwacht.
Iedere trucker moet het weten:
Jezus ging voor ons aan 't kruis.
Hij verlost ons van de zonde,
brengt ons straks naar 't Vaderhuis.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneergedrukt door zorg;
dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer.
Iedere trucker moet het weten:
Hij verlaat ons nimmermeer.

Wees toch wakker, volk des Heren.
Werk zolang uw pols hier slaat.
Win toch truckers voor de Heiland
eer 't voor eeuwig is te laat.
Wilt u gaan met lege handen
zo uw Heiland tegemoet.
zonder een geredde trucker
neergelegd aan Jezus' voet.