

Opw. 249. andere tekst

1) Heer, wat een voorrecht om met U te gaan
Schouder aan schouder, dat U naast mij wilt staan
'k hoef niet te vrezen, mijn weg is bekend
Ja, ik weet, dat U steeds bij mij bent.

Refr: Samen op weg gaan, al dreigt ook gevaar
'k kan U vertrouwen, want Uw woord is echt waar
U bent een baken, ja, U bent mijn kracht
Als een lamp, die steeds schijnt in de nacht!

2) Samen te rijden, ook tijdens het werk
één zijn in U, dat alleen maakt mij sterk
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn
'k weet dat U steeds mijn Leidsman wilt zijn.

Refr: Samen enz

2) Ik blijf op U bouwen, want U kocht mij vrij
'k hoef nooit meer te twijfelen, want U woont in mij
Dan wil ik danken, want U bent mijn Heer
En U baant toch de weg, telkens weer!!

Refr: Samen enz