

Wegwijzer December 2013



Bericht van Martien & Nita

Definitie: Het openbaar vervoer vertrekt van een plaats waar je niet bent, op een tijd die je niet past; gaat naar een plek waar je niet moet zijn. Opgesloten in één ruimte met vreemde mensen die ook bijna allemaal onderweg zijn naar een ergens waar ze niet moeten zijn. Uitgezonderd de geluksvogels die een halte of station voor de deur hebben.....

Een taxi is de positieve uitzondering van O.V. tenminste als je niet in zo 'n collectief geval zit want die rijdt meestal via de kortste omweg en ben je zelf de laatste op de route...

Toch leerde ik iets het OV.

De chauffeur van een trolleybus gaf aan dat hij linksaf wilde. Ik reed er achter en in een flits zag ik dat de bovenleiding daar geen aftakking had naar links. De chauffeur wilde een straat te vroeg afslaan. Gelukkig zag hij dat ook... alleen nét iets te laat. Met een knal schoten de twee stroomafnemers van de bovenleiding af. De chauffeur was meteen weer alert, hij liet de bus uitrijden terwijl hij scherp naar rechts stuurde om weer dicht bij de bovenleiding te komen. Hij stopte en kwam de bus uit, liep naar de achterkant waar hij knielde. Hij haalde een lange stok met een haak onder de bus vandaan waarmee hij de stroomafnemers weer onder de bovenleidingen draaide. Daarna ging hij nog een keer door de knieën om de stok weer op te bergen waarna hij achter het stuur kroop en weer verder reed.

Dit was wat hiervan mij bijbleef: De gelovige heeft twee 'stroomafnemers' Onze kracht komt van Boven. Door Bijbellezen (luisteren naar God) en het gebed (spreken met Hem). Als gelovigen hebben we ook de vrijheid om zelf 'onze weg' te bepalen. God geeft die vrijheid niet om voor onszelf te leven maar om God er mee te dienen. Met alle ingecalculerde risico's van dien.

Als we een verkeerde weg inslaan, verliezen we het contact met Boven. Bidden gaat dan niet goed meer en de Bijbel heeft ons minder of zelfs niets meer te zeggen. De oplossing: Net als de chauffeur op de knieën gaan. Hij om de stok te pakken, wij om de zonde te belijden; eenvoudig te erkennen dat we fout waren. De Bijbel zegt: Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9) Als we oprecht onze zonden hebben beleden, dan is 'het contact' met Boven weer hersteld. Dan mogen we nog eens knielen. De chauffeur om de stok weer op te bergen, wij om de Heer te danken voor zijn grote genade in Christus. Zo mogen we steeds met Hem verder gaan op onze route totdat we bij de Remise in de hemel aankomen.

De Heere Jezus zei: ...en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28, Er wordt tegenwoordig zoveel gesproken over geloof in God, maar dat kan niet behouden. Geloof in God is goed, maar het behoud is alleen indoor het geloof in de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus heeft gezegd: gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. Johannes 14:1. Daar gaat het om. Als we zijn offer aannemen dan mogen we weten Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik [...] door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Galaten 2:20

Als we dat eeuwige leven hebben ontvangen kunnen we nog vreselijk de fout in gaan. Dan zal de Heilige Geest ons overtuigen en mogen we onze schuld belijden. Dan geldt, ...Hij [kan] ...ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreëen 7:25



Die geweldige boodschap mochten we dat jaar uitdragen van Stockholm tot Murcia en van Parijs tot Thessaloniki, om maar een paar plaatsen te noemen.

Familie

Onze Sven heeft de afgelopen maanden nogal gesukkeld met zijn gezondheid en begin januari krijgt hij een pijnlijke operatie aan zijn keel. Onze Nelleke heeft de laatste maanden last van haar rug en is op vrijdag 13 december geopereerd en zal wekenlang moeten revalideren.

In ons gezin is een verandering: In oktober moesten we Philos een enkele reis naar de dierenarts geven. Cacho is onze nieuwe hond, ze is een Perro Agua Espanol, (Spaanse Waterhond) rechtstreeks uit Spanje.

Gedurende de komende maanden zijn we thuis en doen allerlei klusjes die tijdens de zomermaanden zijn blijven liggen. Zo zijn er weer nieuwe traktaten ontworpen in tien talen. (zie de twee voorbeelden) Er moet ook wat onderhoud gebeuren aan de camper en zo gaan we de winter door tot het voorjaar aanbreekt. Dan hopen we weer op weg te gaan met de boodschap van Verlossing.

Nita en ik danken u hartelijk voor uw gebeden en voor uw bijdragen op welke wijze dan ook waardoor wij dit werk kunnen blijven doen.

Goede Feestdagen en een Gelukkig 2014.

Matien en Nita

Het is bijna tien (!!!) jaar geleden dat we de laatste keer een *adressenlijst* van het Chauffeurs Evangelisatieteam Holland hebben uitgebracht. Daar kan wel iets aan worden gewijzigd, verbeterd. Willen jullie allemaal zoveel als mogelijk is de belangrijke gegevens doorgeven zodat we weer een lijst kunnen maken met:

Naam
Adres
Telefoon
Werkgever
Auto (merk en Kenteken)
Verjaardag
E-mailadres

Als je bijvoorbeeld je telefoonnummer niet wil laten opnemen, laat dat dan ook even expliciet weten. Dan kunnen we zeker zijn dat het goed komt. Het zou heel fijn zijn als we de gegevens eind van dit jaar hier binnen hebben.

Chauffeursdag 11 oktober 2014

In de laatste Bestuursvergadering is besloten om in het vervolg elk jaar **één chauffeursdag** te houden. De volgende dag zal zijn op **zaterdag 11 oktober 2014**. Deze dag pakken we heel bijzonder uit: **De Country Trail Band** zal voor ons optreden met als extra de **Zuid Afrikaanse zanger Piet Smit**. Wij worden onderdeel van hun gezamenlijke tournee. Hou deze dag vrij! Het belooft een bijzondere dag te worden.



Advent: wij zoeken Jezus.

(Matth. 25, 31-46)

Wel eens gezocht naar de juiste weg of het adres, waar je zijn moest? Het is dan wel van belang, dat je daar zoekt, waar je zijn moet. Dat geldt onderweg, dat geldt nog veel meer in je geloof.

Het is weer advent. Wij bereiden ons voor op het kerstfeest. En in de adventstijd is dat natuurlijk in de eerste plaats geestelijk bedoeld. Wij kijken uit naar het feest van gedenken, dat Jezus mens werd. Hij is in ons bestaan gekomen, opdat Hij het oordeel van ons mensenbestaan dragen zou. Dat is niet zozeer een algemene waarheid, maar een waarheid, die met het hart gekend zal worden tot ons behoud. Ofwel: het gaat niet langs ons heen. De weken van de advent zijn ervoor om ons te verdiepen in en te bezinnen op de achtergronden van de komst van Jezus Christus. Op aarde.

Waar zoeken wij?

Wij zijn intussen al weer vele eeuwen na de geboorte van Jezus Christus. Het is voor ons van groot belang om Hem te zoeken in ons leven, om Hem te erkennen, Hem te belijden en in Hem te geloven. De vraag is: waar zoeken wij de Here Jezus?

Ik denk, dat de eerste antwoorden zullen zijn: in Gods Woord, in het gebed, in de kerk en bij de kerkelijke activiteiten. Dat lijken me zeer goede antwoorden. We zullen er dan echter wel voor op moeten passen, dat we denken, dat de Jezus Christus speciaal naar de kerk(mensen) is gekomen. Dat leert de bijbel ons niet. Hij is niet gekomen voor kerk of gelovigen alleen. Hij is gekomen voor een wereld verloren in schuld.

Zoeken in de wereld

Waar vinden wij in deze wereld Jezus Christus? Wij schrikken er vaak van, dat Zijn Naam vrijwel geheel uit het openbare leven is verdwenen of - indien nog aanwezig - lang niet altijd gebruikt wordt zoals de bijbel ons dat leert. Vinden wij Hem wel in deze wereld? Moeten wij hem niet veelmeer zoeken in de hemel? En toch: de Here is te vinden, ook nu nog, in deze wereld. Hier en nu en niet alleen of zozeer in de kerkgebouwen en in de kerkelijke gemeenten of bij christelijke groepen. Dat leert ons Mattheus 25. Daar lezen we over de wederkomst van de Zoon des Mensen. Dan zal het oordeel plaatsvinden en dat oordeel, zo lezen we, heeft alles te maken of we Hem gezocht en gevonden hebben.

Waar zullen wij Hem dan zoeken als het niet op eerder genoemde kerkelijke plaatsen is? Dat vragen de mensen ook, die in het oordeel staan: Waar hadden we U dan kunnen ontmoeten.

De ellendige

En dan komen die bekende woorden over hongerige, dorstige, naakten, daklozen, zieken, gevangenen. Daar waar alle ellende van deze mensen heerst, daar is Jezus Christus aanwezig, want, zo zegt Hij: al wat u aan een van deze minsten hebt gedaan, dat hebt u aan Mij gedaan.

In deze feestelijke tijd is het van belang om Jezus te zoeken.

Wie zijn in onze tijd de hongerige, dorstige enzovoorts uit Matth. 25? Dat is misschien een lastige vraag. Het is in ieder geval iedereen, aan wie u of jij de helpende hand kunt bieden. Elke uitgestoken hand naar de naaste is een uitgestoken hand naar Christus.

Ten aanzien van die naaste om die naaste nabij te zijn in zijn of haar nood. Ten aanzien van Jezus Christus met de vraag of Hij ons genadig wil zijn.

We leven met velen in ons land en op de wereld. Er is bij die velen zeer veel nood. Het lijkt mij sterk, dat we daarin de Here niet zouden vinden of iedereen en alles moet ons onverschillig laten.

En dat is nu juist, wat de adventstijd ons niet leert.

Frans Borsje

Belangrijke mededelingen:

Telefoonnummers

Er zijn een paar veranderingen in de communicatiemogelijkheden met het kantoor. Om de kosten wat te drukken komt het telefoonnummer van het kantoor 040-2529793 in de loop van januari 2014 te vervallen. In de plaats hiervan kunnen de volgende nummers worden gebruikt: 040-2556758 (Martien en Nita) of 06-53971031 (Mobiel Martien) Omdat we nooit meer faxen ontvangen is het faxnummer al eerder opgeheven.

Geboorte

Bij de familie Messemaker is op 11 december een dochter geboren haar naam is Deborah. Wil je ze verblijden met een kaartje? Fam. Messemaker, Berkenpad 4 in Rijnsburg.



Giften aan het CEH e.o. NGW zijn aftrekbaar van de belasting. Voor betaling van rekeningen, giften voor het evangelisatiewerk en voor de Wegwijzer: Postbank 388.1869 t.n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland **Levensonderhoud en vervoerskosten** Martien en Nita Stam: Postbank 815198 t.n.v. Penn. NGW (met vermelding van: Fam. Stam)